

# Rapport från Kommunfullmäktige

En stor del av fullmäktiges junisammanträde handlade om senaste delårsrapporten för kommunen. Den utgjorde minst sagt dystert läsning eftersom det tydligt framgick ur den att kommunens ekonomi är på väg utför ett stup.

Kommunens nämnder gör sammanlagt ett underskott om en kvarts miljard jämfört med budget och de styrande partierna klarar inte av att nå upp till sina egna definitioner av god ekonomisk hushållning. Samtidigt slösas pengar på en rad olika onödiga projekt. Kommunråd Helena Ståhl (SD) gick till hårt angrepp från talarstolen:

*”Vi har varnat för dyra projekt i bolagssfären, vi har varnat för den växande försörjningsbördan som följer av asylinvandring och vi har länge påtalat behovet av att minska kostymen på en rad områden innan situationen blev för akut.*

*Nu har den blivit akut. Och vad gör vår kommunledning? Ja, samtidigt som skolresultaten sjunker och välfärden står inför rekordbesparingar så låter de kommunen fortsätta blöda pengar till pampiga projekt som har mycket lite att göra med välfärdens kärna.*

*Så agerar inte en kommunledning som tar ansvar för välfärden. Så agerar inte en kommunledning som har kommuninvånarnas bästa för ögonen. Så agerar bara en kommunledning som sätter sin egen prestige och ideologi framför verkligheten.*

*Örebros invånare förtjänar bättre. Vi förtjänar ett styre som prioriterar välfärden främst. Som prioriterar fler lärartjänster istället för HBTQ-certifieringar. Som prioriterar äldreomsorgen istället för kulturkvarter. Som prioriterar trygghet istället för plåtäpplen. Som prioriterar våra funktionshindrades villkor istället för tentakler på slottet.*

*Helt enkelt ett styre som faktiskt handskas varsamt med skattepengarna och låter dem täcka upp lite av alla hål vi har i välfärden istället för att låta dem försvinna iväg till kostsamma prestigeprojekt och ideologiska flumprojekt.”*

Framåt slutet av sammanträdet hann vi också avhandla vår interpellation gällande andaktsrummet hos vuxenutbildningen på Risbergska skolan, som i praktiken blivit ett exkluderande bönerum för muslimer. De styrande verkade dock inte se några som helst problem med detta, trots att lärare vittnat om att det [skapar dålig stämning på skolan](#) och att skolan borde få vara en frizon från religiösa påtryckningar.